



In dankbare herinnering aan

DE HEER

Etienne DERIEMAERKER

echtgenoot van Mevrouw Frida DELCOUCQ

geboren te Ronse op 25 februari 1940
en godvruchtig overleden te Gent op 9 maart 2000.

*Zaakvoerder van de Koffiebranderij St.-Hermes.
Lid van de Kerkfabriek St.-Hermes.*

Met een hart boordevol verdriet leggen wij Etienne, onze lieve echtgenoot, vader, grootvader, broer en nonkel neer in de handen van de levende God. Talloos zijn de mensen die Etienne van nabij hebben gekend als de voortzetter van de koffiebranderij, in 1933 door zijn ouders gesticht. Op zijn bedieningsrondes was hij het luisterend oor, maakte hij tijd voor een gesprekje en bood daadwerkelijk hulp waar hij kon. Hij leefde van de contacten met zijn klanten die hem keer op keer graag zagen komen. Voor zijn kinderen, familieleden en vrienden had hij een open huis : niemand deed ooit vergeefs beroep op hem. Voor zijn zes kleinkinderen was hij de lieve pépé, de toegewijde echtgenoot van Frida. Etienne was een eerlijk en godvruchtig man die bovendien zuiver van hart was, drie waarden die hij van thuisuit had meegekregen. Hij was verknocht aan zijn ouders en bleef het moeilijk hebben met de

gedachte dat zij er niet meer zijn.

Drie jaar geleden stak de storm op in het leven van Etienne. Zoals de leerlingen in de storm op het meer van Genesaret, verkeerde hij in de grootste verwijfeling. "Heer, red ons, wij vergaan!" Ook de ogen van Etienne schreeuwden meermaals om hulp. Zoveel bereidwillige handen hebben hem met de beste bedoelingen omringd, tevergeefs. Maar Etienne had zijn geheim : zijn God die hij harts-tochtelijk beminde. Het bijwonen van de aswoensdagviering daags voor zijn overlijden illustreert zijn ultiem godsvertrouwen.

De Heer, aan wie wind en regen gehoorzamen, heeft hem thans de hand gereikt van de aardse benevelde landen naar de eeuwige Stad boven wolken. De dag komt waarop wij allen - goede en kwade mensen - voor de rechterstroon van God verschijnen. Dan zal de Heer onze God oordelen en - net als de honderdman onder het kruis - de woorden in de mond nemen: "Waarlijk, deze man was een rechtvaardige".

Heb dank, Heer, voor het leven van Etienne.

H. Hermes, patroon van onze parochie,
O.L.Vrouw van Wittentak, troosteres der bedrukten,
bid voor Etienne.

Frida Delcoucq, kinderen en kleinkinderen.
De families
DERIEMAERKER-VAN MOORLEGHEM en
DELCOUCQ-VERHAEGHE

danken U oprecht voor uw gebed en
uw blijken van medeleven.

