



Dankbare herinnering aan

DE HEER

## Gerard DERIEMAKER

weduwnaar van Mevrouw  
Julia VAN MOORLEGHEM

geboren te Nukerke op 6 december 1912  
en thuis overleden op 19 december 2003,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Norbert en Monique DERIEMAKER -  
VAN MOORLEGHEM *zijn kinderen;*

Patrick en Bernadette DERIEMAKER - FESTJENS,  
Jeremy, Julie en Jérôme,  
Filip en Isabelle WATTÉ - DERIEMAKER en Emile,  
*zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

De families DERIEMAKER - VAN CEUNEBROECK  
en VAN MOORLEGHEM - ANTROP,

**danken u voor de blijken van medeleven.**

Pa, Parraink, Bootje,

Uw afscheid valt ons zwaar. Uw laatste woorden waren : " 't Zal niet lang meer duren, nog enkele uurtjes ".

Parraink, Bootje, zo noemden u uw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Amper vijf weken na het afscheid van onze geliefde moeder en bomma, bent u nu ook van ons heengegaan. Voor ons ben je echter niet weg, maar voor altijd in ons hart.

Tijdens uw actieve periode heb jij ontelbare uren in uw vrachtwagen doorgebracht. Dat beeld zal altijd in onze herinnering blijven.

Ondanks uw plotse heengaan zijn wij blij dat wij die laatste vijf weken nog samen hebben mogen doorbrengen. U was ons zo dankbaar om al de goede zorgen. Ook uw vrienden die u genegen waren heb jij nooit vergeten.

Na een lang en gelukkig leven ben je nu terug verenigd met Ma, voor altijd. Rust zacht lieve Pa.

*Uw kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen.*

