

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Germain TENTENIER

echtgenoot van Mevrouw Jeanine MEURIST

geboren te Ronse op 2 januari 1929
en er overleden op 23 september 2005.

Germain,

Nu moet ik verder zonder jou.

Je stem zal ik nooit meer horen.

Nooit meer je armen om mij heen.

Ik voel mij hopeloos alleen.

De mooiste herinnering zal zijn,

mijn leven met jou, dat was fijn.

Wij kunnen niet vergeten, vader, niet vergeten... hoe wij als kind jou tegemoet liepen na je werk. Je krachtige handen die ons optilden op je schouders... heerlijk gevoel! Wij werden geboren in jouw thuis, wij groeiden er op en wij leerden er

onze les voor het leven... Vader zei: "Niets gaat verloren" en "Elk is meester in zijn tijd" En... vader had gelijk!

Bompa,

Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent van deze aarde. Altijd stond je klaar, voor ons en voor een ander. Toen we bij u kwamen inwonen hebben wij u jong gehouden. Een stuk van uw levensfilosofie heb je aan ons doorgegeven. Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.

Je zag zo graag Jolientje komen. Je had het zo moeilijk wanneer ze terug vertrok. Elke keer weer leefde je naar de volgende speeldag. Want ondanks uw gezondheid, was het je nooit teveel om samen met haar te rollebollen. Het waren dan ook uw laatste woorden die bewuste maandagavond: "Ah, mijn klein dolleke!"

Maar zoals uw liefste "dolleke" ons zei: "Jullie moeten niet verdrietig zijn, later gaan we ook naar de hemel en zien we bompa daar terug!"

Tot later Germain

Rust zacht vader

Goede reis bompa

Jeanine MEURIST, *zijn echtgenote;*

Ronny TENTENIER,
Jacques en Martine SPER-TENTENIER, *zijn kinderen;*

Didier en Dorothy DESMET-DESMAELE,
Olivier en Kim DESMAELE-POORTERS,
Jimmy en Jeroen SPER-VAN den DRIESSCHE, *zijn kleinkinderen;*

Jolien DESMET, *zijn achterkleinkind;*

De families TENTENIER, BAERT, MEURIST, VANDENDRIESSCHE
en VAN MOORLEGHEM,

danken u voor de blijken van medeleven.

