



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Maria, Gabriëlle
VAN MOORLEGHEM

weduwe van de Heer Richard VANDENDAELE
geboren te Nukerke op 16 november 1910
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 10 mei 2001, gesterkt door de
laatste H. Sacramenten.

Ons hart is vol pijn wanneer wij denken
aan onze lieve moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder die ons voorgoed heeft verlaten.

Wij herinneren ons haar als een bijzonder
sterke vrouw met een enorme werkkraft. Al-
tijd was zij bezig, samen met vader zaliger,
op de boerderij. Nooit hield ze op met werken
en daarbij had ze nog de opvoeding van haar
drie dochters. Ze was geliefd bij de mensen
want altijd stond ze klaar om mensen te hel-
pen : zo bleef ze haar hele leven lang.

Het leven heeft ook haar niet gespaard.
Het heengaan van haar echtgenoot en haar
broer, op zeer korte tijd, hadden diepe won-
den geslagen. Toch bleef zij niet verbitterd en

stelde zij als gelovige vrouw haar vertrouwen
op God.

Vandaag zijn wij bedroefd, maar ook dank-
baar een goede moeder hier op aarde gehad
te hebben. Het beeld van haar bewaren wij in
een eerbiedige herinnering.

Mijn liefste kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en kleine Jarno, ik was blij voor
jullie liefde, genegenheid en dagelijkse zorg.
De weg van het leven was lang en goed door
alles heen. Treur niet om mij maar blij ver-
trouwen in elkaar. Dank U voor alles en blijf
mij gedenken in uw gebed.

Richard † en Denise WALLEZ-
VANDENDAELE, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind,

Adrien en Antoinette VANDEN HECKE-
VANDENDAELE en kinderen,

Richard en Lucie SALOMON-
VANDENDAELE, kinderen en kleinkinderen,

De families VAN MOORLEGHEM-
SCHIETTECATTE en VANDENDAELE-
CALLAERT,

**danken U voor de bliken
van medeleven en gebed.**



WAT MOEDER
VOOR ONS BETEKENDE
VERGETEN WIJ NOOIT