

In dankbare herinnering aan

DE HEER

Richard WALLEZ



echtgenoot van Mevrouw Denise VANDENDAELE

geboren te Melden op 9 april 1934 en godvruchtig overleden te Ronse op 17 juni 1998, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Na een lange lijdensweg is Richard van ons heengegaan. Jaren van moedig gedragen leed, maar gesterkt en gesteund door de niet aflatende zorg van zijn goede vrouw Denise en zijn geliefde kinderen en kleinkinderen.

Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft ; in stilte, in alle rust, omringd door de zijnen ; zijn gezin, waar liefde geen ijdel woord was.

" Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is 't leven zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet ".

Richard is door het leven gegaan in alle eenvoud en eerlijkheid. Hij was een noeste werker, maar hij was gelukkig. Hij was tevreden met eenvoudige dingen. Hij had respect en ontzag voor iedereen die het waard was. Hij was een voorbeeld van een echtgenoot en een vader. Hij was gelukkig met zijn echtgenote Denise en was fier op zijn kinderen en kleinkinderen.

Toen hij ziek werd en zich niet meer kon behelpen werd hij verzorgd, geholpen en omringd door een grenzeloze liefde. Hij werd prinselijk gediend door zijn echtgenote en voor zijn kinderen was niets te veel om een helpende hand toe te steken.

Richard en zijn gezin hebben het zware lot moedig gedragen, zonder morren, zonder opstandigheid. Er zal voor hem geen standbeeld worden opgericht, omdat hij alleen groot was in de vele kleine dingen van het leven. Toch is zijn leven niet zinloos geweest. Zijn gezin en familie mogen terecht een voorbeeld zijn voor onze maatschappij.

Wij danken de Heer voor dit mooie maar veel te korte leven. Mogen zijn echtgenote en familie verder gelukkig leven met de herinnering aan de hechte band van liefde en gedenstigheid die hen in de laatste jaren dichter bij elkaar bracht.

Moge Richard nu in vrede rusten, geborgen in Gods liefde.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,

De families WALLEZ-DE WEER
en VANDENDAELE-VAN MOORLEGHEM,

**danken U om de blijken van deelneming
in hun rouw.**

Namis in de parochiekerk te Etikhove
op zondag 19 juli 1998 om 9.30 uur.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

