

*Denk aan mij terug,  
maar niet in de dagen van pijn en verdriet  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Joseph BORDEAUD'HUY

echtgenoot van Mevrouw Jeanne DE CRE

geboren te Ronse op 10 maart 1933 en er godvruchtig overleden  
op 18 augustus 2010, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Dag vader, opa, lieve man, Jefke

Velen zullen je herinneren als de hardwerkende vader.  
Afzien en hard werken was je immers gewend.  
Al vanaf je 14 jaar moest je naar de fabriek gaan werken.  
Als een rots in de branding stond je klaar voor je gezin.  
Met je gouden hart was je altijd bereid om iedereen te helpen.

Heeft jouw gouden hart eindelijk rust gevonden?

Je hebt veel gegeven en was met weinig tevreden.  
Je gezin en de mensen rondom u gingen altijd voor.  
Vaak was je bezorgd om de mensen rondom u.

Heeft jouw zorgelijk hart eindelijk rust gevonden?

Over jouw jeugd en latere leven heb je niet veel verteld.  
Maar wel over de busreizen die je na je pensioen mocht beleven.  
Van het werken in de tuin en bezig zijn in de natuur kon je echt  
genieten en werd je vrolijk.

Heeft jouw vrolijke hart eindelijk rust gevonden?

De laatste jaren zijn zwaar en pijnlijk geweest.  
Maar voor jouw omgeving en kleinkind verbeet je de pijn.  
Als een fiere opa kwam je dan naast hem zitten.

Heeft jouw fiere hart eindelijk rust gevonden?

Nu je ons verlaten hebt, denken we vaak aan jouw mooie hart terug.  
Jouw warm hardwerkende hart heeft eindelijk rust gevonden.

Bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt.  
Slaap zacht en rust in vrede.

De families

BORDEAUD'HUY - VANDENABEELE en DE CRE - VAREWYCK

danken u voor de blijken van medeleven.

