



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

**Georgette BOVIJN**

**weduwe van de Heer Armand AELVOET**

geboren te Ronse op 31 juli 1937  
en er godvruchtig overleden op 26 januari 2007,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Carine AELVOET,

*haar dochter;*

De families BOVIJN-SOUDAN en AELVOET-CAMPENIÈRE,

**danken U voor de blijken van medeleven.**

Langzaam ben je van ons weggeleden

Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen

Dat deed jou en ons zeer

Het is een gemis, een stille pijn

Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Le livre de la vie est le livre suprême.

Mais les pages qu'on lit ne passent qu'une fois....

On voudrait s'arrêter à la page où l'on aime,

mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

*Alphonse de Lamartine*

