

Ter herinnering aan



De heer

# Pascal De Buysscher

echtgenoot van mevrouw Diane Pot

*geboren te Schorisse op 23 maart 1940  
en overleden te Oudenaarde op 1 september 2019.*

De familie dankt u oprecht  
voor uw aanwezigheid,  
uw troostende woorden en uw medeleven.

*Hoe breekbaar is het leven  
Hoe kwetsbaar en hoe teer  
Nu jij hier niet meer bij me bent  
Besef ik dat temeer*

*Hoe plotseling het einde  
Hoe koud, genadeloos  
Een onvermijdelijk afscheid  
Het leven is zo broos*

*Ik wil je niet verliezen  
Maar moet je laten gaan  
Ik draag je liefde met me mee  
En voel opnieuw een traan*

*Troost is de herinnering  
Aan wie je was voor mij  
Diep geworteld in mijn hart  
Blijf je altijd bij mij.*

