

Ter herinnering aan



Mevrouw

Georgette De Clercq

weduwe van de heer Frans Van Heddegem

*geboren te Oudenaarde op 2 april 1942
en overleden in het UZ Gent
op 24 augustus 2018*

De familie dankt u van harte
voor uw steun en uw medeleven.

Liefste Omaatje,

Het is allemaal snel gegaan.

*Je hoeft niet meer te lijden,
maar jouw afscheid doet pijn in ons hart.*

*We zullen nooit vergeten hoe jij ons altijd
vol warmte en liefde ontring,*

*hoe je altijd uitkeek naar onze bezoekjes.
Je was zo blij als we kwamen.*

*Je genoot er dan van om eens te gaan wandelen en
een crèmeke met krieken te gaan eten.*

*Wij genoten er ook van hoe je ons altijd verwendde
met je vele zelfgemaakte zoetigheden.*

*De nieuwjaarswafeltjes stonden iedere maand
in dozen klaar die na een dag alweer allemaal leeg waren,
zo lekker waren die.*

Jouw overbeerlijke chocomousse en appelpaai.

En de vele etentjes waarbij we duif met verse frietjes aten.

*We zullen nooit vergeten hoe zorgzaam en
hoe trots je altijd op ons was.*

*We zullen nooit vergeten hoe zot je soms kon doen en
hoe je ons kon doen lachen.*

We zullen jou nooit vergeten, onze oma duif.

Zoen zoen omaatje

Een moeder
is een lichtje
dat nooit dooft
in je hart
en in je hoofd.

