

« Mijn ziel onderhield uw voorschriften en beminde ze uitermate zeer ». (Psalm 118)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Norbert - Marie - Sylva DE CROO

APOTHEKER

echtgenoot van Mevrouw

Georgette VANHOECKE

geboren te Oubraker op 11 februari 1922 en godvruchtig overleden in de kliniek Middelheim te Antwerpen op 30 oktober 1976, gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De dagen voor Allerheiligen heeft hij van ons afscheid genomen om mee te gaan met de grote schare gelukzaligen God de Heer tegemoet. Hoewel hij nog vele schone vooruitzichten had in dit leven, midden onder ons, was hij toch klaar om de wekroep van God te beantwoorden.

Voor ons, die hier blijven, doet het afscheid pijn, maar wij buigen voor Gods wil en bidden : « God, Gij hebt vader begenadigd met rijke talenten. Gij hebt hem een vroomheid geschonken zonder vertoon. Gij hebt hem zijn gaven laten dragen met eenvoud en hij heeft ze benuttigd in dienst van de mens. Toon hem uw barmhartigheid ».

De taak die hem werd toevertrouwd heeft hij volbracht met de nauwgezetheid van de apotheker en met de liefde van de edele mens. De gezegende jaren die hij met zijn echtgenote mocht doorbrengen waren gevuld met bezorgdheid en werkzaamheid, met samengedragen leed en samendoorleefde blijdschap. Met wijsheid gaf hij aan zijn kinderen een gepaste opvoeding

en wees hij een richting voor het leven aan ; met fierheid kon hij spreken over zijn schoon gezin.

Dierbare echtgenote, aan ons werk is plots een einde gekomen ; samen waren we sterk, samen hebben we vele lasten getorst. De Heer heeft beslist dat het beter anders is ; laten we samen ook zijn wil aanvaarden. Gelijk hij doet is het goed.

Dierbare kinderen, blijft in uw hart de herinnering dragen aan de vele schone dagen die wij samen met optimisme hebben gevuld. Weest sterk in het geloof en standvastig in de hoop.

Heer God, geef hem het loon van de trouwe dienaar en de vreugde van de uitverkorenen in de liefde van de Vader, de Zoon en de Geest.

De families DE CROO - VANHOECKE

danken U voor uw gebed en medeleven.

Drukk. De Ruyver - Brakel