

*God, de barmhartige gaat de mens tegemoet
die zich in alles de mindere voelt.*

In gebed verenigd nemen wij afscheid van



Mijnheer

Gerard DEGLAS

echtgenoot van Jeanne VANSTEENBRUGGHE

geboren te Kwaremont op 1 oktober 1905
en godvruchtig overleden te Ronse
op 11 november 1988.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Heer, wij bidden U voor deze overleden mens:
Geef hem nu bij U het eeuwig geluk,
want binst zijn leven
in alle zorg en werk,
in ziekte en pijn,
heeft hij steeds naar U verlangd.
Vader Gerard was een goed mens,
veel heeft hij gewerkt en gezorgd
voor zijn talrijk gezin.
Samen met zijn dierbare echtgenote
heeft hij alle moeilijkheden getrotseerd
om zijn kinderen
een schone toekomst te bereiden.
Het was dan ook zijn grote troost
en vreugde
dat hij binst zijn langdurige ziekte
hun troost en opbeuring
mocht ontvangen.
Met grote dankbaarheid
zal hij bij de Heer
terugdenken aan de grote liefde
en bekommernis van zijn goede echtgenote
die zovele jaren met hem

wel en wee heeft gedeeld.
Moge zij nu troost vinden, O God,
in haar geloof in U,
en ook de zekerheid
dat echte liefde nooit verloren gaat,
maar haar voltooiing vind in de Heer.
Moge zijn leven nu vruchten dragen
in zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
in hun gedachten en gebeden,
in hun steun en liefde voor moeder
en voor elkander.

H. Cornelius, patroon van onze parochie,
wees Gij zijn voorspreker bij de Heer.

Jeanne VANSTEENBRUGGHE, *zijn echtgenote*;
Lucien en Jeannine DELEU-DEGLAS,
Jacques en Gaby DEGLAS-VERMEEREN, kinderen en
kleinkinderen,
Bertin en Annette DEGLAS-EGGERMONT, kinderen en
kleinkind,
Etienne en Rita DEGLAS-HELLIN en kinderen,
Julien en Jacqueline DESBONNET-DEGLAS en
kinderen,
Geert en Martine DELAERE-DEGLAS,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
Zijn schoonzusters, neven en nichten.
De families DEGLAS-VANHAMME en
VANSTEENBRUGGHE-LIVIAU.

**danken U
voor de blijken van deelneming.**

*De namis zal opgedragen worden in de Sint Cornelius-
kerk van Ruien, op zondag 22 januari 1989 om 10 uur.*

