



*We zullen je missen,  
elke dag in kleine eenvoudige dingen.*

*Maar in ons hart,  
zul je met ons samenblijven.  
"Want leven en dood zijn één,  
zoals de rivier en de zee één zijn".*

*Kahlil Gibran*

Dankbaar aandenken aan

## **Etienne DEGLAS**

echtgenoot van Mevrouw Rita HELLIN  
geboren te Ruien op 30 maart 1945  
en overleden te Kluisbergen op 21 juli 1998.  
Gesterkt door het ziekensacrament.

Rita HELLIN,  
Bernard en Nancy HUYSMAN-DEGLAS,  
Yannick DEGLAS en Nancy,  
Manon HUYSMAN,  
Baptist HUYSMAN,  
Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten.  
Zijn nonkels, tantes.  
De families DEGLAS-VANSTEENBRUGGHE en HELLIN-DAENENS.

*zijn echtgenote;*

*zijn kinderen;*

*zijn kleinkinderen;*

*danken U om uw blijken  
van medeleven.*

*Als ik doodga  
hoop ik dat je erbij bent  
dat ik je aankijk  
dat je mij aankijkt  
dat ik je hand nog voelen kan.  
Dan zal ik rustig doodgaan  
dan hoeft niemand verdrietig te zijn  
dan ben ik gelukkig*

*Remco Campert*

Rouwleiding E. Vuylsteke, Avelgem - (056) 64 42 39  
Druk Huysman-Vanneste Kluisbergen

