



God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij bidden U ootmoedig naar het hemelse vaderland te willen geleiden, de ziel van uw dienaar

Mijnheer

GEORGES DE MEDTS

echtgenoot van Mevrouw

ANNA VAN MOORLEGHEM

geboren te Zulzeke op 3 mei 1908

en schielijk overleden te Ronse op 3 juni 1971,

gezalfd met de H. Olie.

Heer, gij weet hoe diep het heengaan van onze dierbare overledene ons treft doch in onze smart trachten we te begrijpen, uw eeuwige raadsbesluiten.

Gelukkig degene die God oprecht gediend heeft, die geleefd heeft voor zijn gezin, die werkzaam en eerlijk door het leven is gegaan.

Nog vroeg kwam de ziekte het gestel van onze overledene ondermijnen: hij aanvaarde zijn lijden in stille berusting en werd zo stilaan verzoend met de gedachte aan de dood. De rechtvaardige God zal hem belonen voor wat hij geleden heeft.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor alles wat we samen in geluk hebben gedeeld, moge de Heer U troosten en sterken in deze beproeving.

Beminde kinderen en kleinkind, draag zorg voor moeder.

Familieleden, het ga U verder goed; vergeet mij niet in uw gebeden.

Tot bij de Vader hierboven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Begravenissen R. Devos, Groeneweg, Ronse

*Mevrouw Georges DE MEDTS, geboren Anna
VAN MOORLEGHEM.*

*Mijnheer en Mevrouw Georges
SPILEERS-DE MEDTS en zontje Geert.*

Mejuffer Eliane DE MEDTS.

*De families DE MEDTS, AELVOET,
VAN MOORLEGHEM en WALLEZ,*

*danken U van harte voor uw deelname
in hun rouw en voor uw gebed voor de
overledene die hun dierbaar was.*

