



In dankbare herinnering aan

DE HEER

Marnix DE PESSEMIER

geboren te Ronse op 27 juni 1952
en er godvruchtig overleden op 18 mei 2006,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Marcel (†) en Alice DE PESSEMIER-VANCOPPENOLLE,
zijn moeder:

Zijn ooms, tantes, neven en nichten,

De families DE PESSEMIER-VANCOPPENOLLE,

danken u oprecht voor de blijken van medeleven.

Marnix,

Niemand van ons begrijpt waarom je nu ineens uit ons midden moest gaan. Wat er de laatste dagen in je omging, zullen we nooit echt weten.

Wat we wel weten is dat je kon genieten van de natuur. Wandelen en zorgen voor je beestjes was je grootste doel. Je vissen, je eenden, je vogeltjes, ze konden zo mooi zingen liet je ons verstaan, ook al heb je ze nooit echt kunnen horen.

Ieder van ons hield van je op zijn eigen manier en wou je gelukkig zien. Een hapje gaan eten met je familie vond je fijn of gewoon wandelen in het bos, petanque spelen met je vrienden vond je zo plezant.

Marnix, je mama zal je missen. Wie weet waar je nu bent? Zijn er ook vogels en dieren om voor te zorgen?

Marnix, we zullen je erg missen. Je bent nu bij je pa, je meter en neef Jamel. Doe ze de groetjes van ons allen en tot ziens.

Marie-France en familie.

