

Hedwige CASIÈRES,

zijn echtgenote;

Marylène DE PESSEMIER,
Lorenz DE PESSEMIER en Nancy VOET,

zijn kinderen;

Jamel YOUNÈS (†) zijn petekind,
Gaddiël VANDENABEELE,
Elina DE PESSEMIER,

zijn kleinkinderen;

De families DE PESSEMIER - VAN DE WALLE - VANHOOLAND
en CASIÈRES - VERPOORT,

danken u van harte voor uw aanwezigheid
voor uw woorden van troost
voor uw blijken van medeleven.

Uitvaartverzorging Devos - Ronse.





Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Charles DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw Hedwige CASIÈRES

geboren te Ronse op 3 januari 1932 en er thuis omringd
door zijn geliefden overleden op 31 augustus 2011.

Dank je lieve man, dat ik 52 jaar je echtgenote mocht zijn, altijd alles samen delend, goede en moeilijk dagen, liefde, geluk en vreugde maar ook zorgen en verdriet. Je was liefdevol en plichtsbewust. Zelfs als je ernstig ziek was, bleef je om mij, de kinderen en kleinkinderen bezorgd.

Dank je Pa, dat wij je kinderen mochten zijn, dank je voor de gezellige en warme thuis, waar je straalde telkens als we binnen kwamen. Nooit was je te moe, altijd had je tijd voor ons. Zonder woorden, we hoefden niets te vragen, je zag als er iets was en dan stond je al klaar met een oplossing en werkmateriaal.

Dank je Pa, dat we zoveel samen met het hele gezin hebben kunnen doen: werken, een uitstapje, een reisje, een etentje, het zorgen voor elkaar...

Dank je lieve Opa, dat wij je kleinkinderen mochten zijn. Jij was zo blij met ons, zo fier op ons en zo gelukkig als je ons zag. Toen je je oudste kleinzoon verloor, heeft dit je zwaar gekraakt, maar zoals altijd heb je dit moedig en in stilte gedragen.

De vreugde die op je gezicht verscheen telkens Gaddiël binnenkwam was onbeschrijfbaar. Twee handen op één buik, leraar en leerling, grootvader en kleinzoon. Het gaf je rust en plezier te weten dat hij goed en naarstig bezig was.

Toen Elina geboren werd, was je al ernstig ziek. Maar toch genoot je van elk moment met haar, en vroeg je telkens weer: "komt ons kindje vandaag?"

Wij zijn je allemaal heel erg dankbaar om wat je voor ons gedaan en betekend hebt. Toen we tijdens je ziekte voor je zorgden, zagen we telkens jouw dankbaarheid, je tot rust komen, je vertrouwen in ons.

Dank je voor alles, jij bent ons voorbeeld, en zult altijd in onze gedachten blijven voortleven. We zullen je missen in alles wat we doen. Maar de tijd is gekomen dat je mag uitrusten, geen zorgen of lijden meer. Nu mag je aan de grote reis beginnen naar je geliefden die op je wachten aan de overkant. Goede reis en later zien we mekaar zeker weer.

Je echtgenote, kinderen en kleinkinderen.