



Dankbare herinnering aan

Paul Deriemaeker

echtgenoot van Jeanine Landrieu

geboren te Nukerke op 10 november 1930
en van ons heengegaan
te Oudenaarde op 22 oktober 1999
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Hij was lid van de Gregoriusgilde
en de Oudenaardse Zangvereniging.

Jeanine Landrieu, zijn echtgenote,
de families Deriemaeker, Landrieu,
Van Maelsaeke en De Wildeman
danken voor de bliken van medeleven
en sympathie bij het ziekbed
en heengaan van Paul.

Namis in de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde
op zondag 19 december 1999 om 17.30 uur.

*De dood is niets.
Ik ben maar aan de andere kant.
Ik ben mijzelf. Jij bent jezelf.
Wat we waren voor elkaar
zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen mij zoals weleer,
op dezelfde toon,
niet plechtig, niet triest.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit thuis
zoals je altijd gedaan hebt,
zonder hem te benadrukken,
zonder zweem van droefheid.
Het leven is wat het altijd geweest is,
de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver,
juist aan de andere kant van de weg.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid terugvinden,
zuiverder dan ooit.
Dus, droog je tranen
en ween niet als je van me houdt.
(naar Augustinus)*

