

Als abonnee kan je dit  plusartikel lezen.



Herman Dits had jarenlang de dagelijkse leiding in handen over Dits Delicatessen. In 1996 verliet hij het bedrijf, in 2008 ging het failliet. © Joren De Weerd

Dits verkocht meer dan honderd jaar lang delicatessen, toch draaide succesverhaal uit op faillissement

Het vroegere bakkerijgebouw van het in 2008 faillietverklaarde Rijmenamse bedrijf Dits Delicatessen is dringend aan sanering toe. Het is een treurig relict van een familiezaak die 115 jaar heeft bestaan en een echt begrip was in de streek.

Sam Van Clemen

2 juni 2020 om 05:00

 Delen

Herman Dits uit Mechelen heeft het allemaal zien gebeuren. “Ik ben vele jaren afgevaardigd-bestuurder geweest en had de dagelijkse leiding in handen. Mijn vader Pol Dits en zijn twee broers Karel en Fons hadden de zaak overgenomen van mijn grootvader. Sinds mijn prille jeugd was ik betrokken bij de firma. Als tienjarige maaide ik het gras rond het bedrijfsgebouw aan de Meiboomstraat. In 1996 ben ik uit de zaak gestapt. Mijn twee broers zijn toen verdergegaan. Twaalf jaar geleden kwam er definitief een einde aan dat verhaal.”

Gestage groei

Dits is goed op de hoogte van de bedrijfsgeschiedenis. “Ons familiebedrijf startte op het einde van de negentiende eeuw in Frankrijk. “Een familielid begon in Valenciennes met een winkel in vleeswaren.”

“Mijn overgrootvader was eveneens een vleeshandelaar. Hij begon in de Mechelse wijk Nekkerspoel met een eigen zaak in vleeswaren. Mijn grootvader was slager en volgde hem op. Mijn vader, samen met zijn broers, waren in 1961 de volgenden in rij die overnamen. Tot dan ging het dus eigenlijk om een eenmanszaak.”



The image is a promotional banner for a TUI Fly ticket sale. It features a blue sky background with a white TUI airplane flying towards the right. The text is as follows:

- Top right: Information icon (i) and close icon (X).
- Center: TUI fly logo.
- Bottom left: **MARRAKECH** with a small airplane icon and **RIJSEL | N/A** below it.
- Bottom right: **Vanaf € 99,99**.
- Bottom left: **TUI FLY TICKET SALE 10% KORTING** with a red tag icon.
- Bottom right: **BOEK NU**.

“In 1966 kocht mijn vader op de grens van Rijmenam en Keerbergen een voormalig aspergeveld en ze bouwden daar een moderne fabriek uit. Tijdens de Golden Sixties begon een groeiperiode die meer dan dertig jaar zou aanhouden. We hadden immers het geluk om te beschikken over erg

goede medewerkers die zich nauw betrokken voelden bij de onderneming. Nogal wat onder hen woonden in de nabije omgeving. Zo hebben we vele streekgenoten werk en welvaart bezorgd”, zegt Herman Dits.





© RR

Succesverhaal

“Voor onze producten lag de nadruk steeds op kwaliteit. Dits was echt een label dat deze reputatie had. En het sloeg aan, want we werden steeds groter. In 1973 konden we een eerste winkel openen die diende als showroom. Onze klanten konden er een opleiding krijgen inzake goede dienstverlening. Iedereen had daar baat bij.”

“Het cliënteel bestond uit warenhuizen, franchisenemers en kleinere winkels. Ons assortiment breidde geleidelijk uit. Zo verkochten we met veel succes ook kazen. Ook verhoogde onze naambekendheid door de sponsoring van basketbalclub Pitzemburg.”

MARRAKECH
RIJSEL | N/A

Vanaf
€ 99,99

TUI FLY TICKET SALE
10% KORTING

BOEK NU

“Voor het invullen van vele vacatures hebben we nauw samengewerkt met de VDAB. Samen met hen gaven we werkzoekenden in onze zaak een gepaste opleiding. Nadien zijn nogal wat van deze mensen in dienst gekomen. We hechtten trouwens altijd veel belang aan een goede band met onze medewerkers. Sociale conflicten zijn er dan ook nooit geweest”, zegt Herman Dits.



© Collectie Regionale Beeldbank Mechelen

Eeuwfeest

In 1993 vierde Dits Delicatessen luisterrijk zijn honderdjarige bestaan. De firma omvatte toen een eigen vleeswarenfabriek, een eigen distributieketen voor delicatessen, verschillende franchisezaken, een traiteursbedrijf, een industriële bakkerij, een feestzalencomplex en een immobiliënzaak.

Dits stelde toen 535 mensen tewerk en haalde een omzet van 1,8 miljard frank. Wekelijks werden 500.000 kilo fijne voedingswaren verkocht aan zo'n 2.500 klanten. "We hadden eigen winkels in Overijse, Waterloo en in Mechelen op de Grote Markt. In Nederland hadden we een verkoopkantoor", vult Herman Dits aan.

Bakkerij

De nu totaal verkommerde bakkerij was een belangrijk onderdeel van Dits. “Begin jaren 80 zijn we beginnen samen te werken met deze bakkerij. Na enkele jaren hebben we ze overgenomen. Het bleek een schitterende zet te zijn.”

“We leverden ovenverse producten aan tweeduizend klanten. Dat gebeurde samen met de vereiste technische apparatuur en de noodzakelijke assistentie. Vele kleine supermarkten hebben onze bakkerijproducten aangeboden. Op een gegeven moment telde onze bakkerij vijftig medewerkers”, aldus Herman Dits.



© Collectie Regionale Beeldbank Mechelen

Dits Hoeve

De levering van kwaliteitsvolle etenswaren was maar een deel van het succesverhaal van Dits. “Tegenover de fabriek beschikten we over een pand dat erg geschikt was om feesten te organiseren. Dat ging van familieaangelegenheden tot bedrijfspresentaties. Het was echt een ideale locatie. Er was parking genoeg en kinderen konden zich buiten amuseren.”

“In de keuken kwamen geregeld gerenommeerde chefs de plak zwaaien. Velen hebben er aangename herinneringen aan overgehouden. Tot op vandaag word ik aangesproken door mensen die er ooit te gast zijn geweest.”

“In 1996 verliet ik Dits Delicatessen. De teloorgang van nadien hing zeker samen met de diverse crisissen die de voedingsindustrie hebben getroffen. Denk maar aan de dioxinecrisis of de varkenspest. Bovendien ging het bedrijf niet genoeg mee met de nieuwe tendensen. En stilstaan is nu eenmaal achteruitgaan. Het faillissement in 2008 was het gevolg”, besluit Herman Dits.

Kwaliteitshesp

We spraken verder nog met een vroegere chauffeur van Dits uit Rijmenam, een man met 24 jaar dienst op de teller. “Ik ben steeds naar klanten gereden in de Ardennen en in Luxemburg. Ik kende in het begin amper Frans. Maar na verloop van tijd sprak ik het vloeiend. Ik stond ook mee in voor het onderhoud van de vrachtwagens”, vertelt hij. “Ik werkte erg graag bij Dits, en het was ook nog eens vlak bij huis. Ik klopte lange dagen, maar verdiende erg goed mijn boterham.”

“Het absolute topproduct van Dits Delicatessen was de ‘hesp van de hoeve’. Daarvan zijn echt enorme hoeveelheden verkocht. Het ging immers om uitstekende kwaliteit die bovendien niet te duur was.”

Na 2000 ging het steil bergaf met de firma. “Het gevoerde beleid was een echt fiasco. De oorzaak van het faillissement in 2008 lag zeker niet bij het personeel. Dat jaar ben ik gelukkig nog met pensioen kunnen gaan. Tegenwoordig heb ik amper nog contact met ex-collega’s. Het bedrijfsgebouw in de Meiboomstraat bestaat nog. Maar dit is intussen helemaal verbouwd. De vroegere feestzaal herbergt tegenwoordig een manege”, besluit de ex-medewerker.

Flashback Mechelen