



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN  
EN EEN UITNODIGING  
TOT GEBED VOOR

MEVROUW

## **Julia FONTEYNE**

weduwe van Frans, Leo, Albert POT

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 3 juli 1923  
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.  
Elisabeth te Zottegem op 4 april 1994,  
gesterkt door de HH.Sakramenten der zieken.

Lid N.S.B. afdeling St. Goriks-Oudenhove.  
Lid K.B.G. St. Goriks-Oudenhove.

---

### De families

FONTEYNE, POT,  
VAN RUYSKENSVELDE, GHIJS,  
zijn zeer erkentelijk om uw blijken  
van kristelijke deelneming en danken U.

Wees altijd bereid om te sterven, het uur dat de Heer komt is onbekend.

Onverwacht, maar niet onvoorbereid, is zij van ons heengegaan. Zijn haar ogen gesloten, liggen die handen roerloos gevouwen en is haar hart stilgevallen, toch blijft in onze gedachte het troostend beeld van ware goedheid, kinderlijke eenvoud en taaie werkracht.

Zij heeft vroeg haar man verloren en dan al de intensiteit van haar liefde gericht op haar kinderen. Zij heeft dagen gekend van zware beproeving, maar ze heeft alles gedragen met karaktersterkte en fiere moed.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik u allen heb liefgehad. Mijn zorgen en liefde hebt gij beantwoord door kinderlijke genegenheid en toewijding. Deze scheiding en droefheid zal niet blijven duren.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, na zovele jaren heb ik mijn taak doorgegeven. Ik dank U voor uwe genegenheid die je mij steeds hebt betoond. Betuig mij nog een kristen nagedachtenis.

De Verrezene Jezus heeft ongetwijfeld tot zijn trouwe dienaar reeds gezegd: "kom binnen in de vreugde van uw Heer: 't is Pasen".

Namis op donderdag 19 mei 1994 om 19.30 uur

## Afscheid nemen

Stil wegvaren  
met de hoop  
op een eeuwig  
voortbestaan.

