

Geloofd zij Jezus-Christus I

†

Bidt voor de zielerust van
MEVROUW

Julia MERCHIERS

echtgenote van de Heer
LAURENT DEWEER

geboren te Nukerke op 21 juli 1912 en godvruchtig
overleden te Pittem op 1 juli 1974,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Lid van de Boerinnengilde
en van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Gelukkig de mens die altijd gereed is: God mag hem komen halen, want niet de onvoorziene dood is te vrezen, wel de onvoorbereide.

Godvruchtig, eenvoudig en rechtschapen van harte heeft ze een voorbeeldig leven geleid. Ze kende de kwelling van de ziekte, maar dank zij haar diep geloof heeft ze die moedig gedragen.

Wij zullen haar aandenken bewaren als dat van een vrome moeder.

Beminde echtgenoot en kinderen, een stille dank voor al uw liefde en zorgen.

Beste familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden.

Heer Laurent DEWEER,

Heer en Mevrouw Marc VAN MOORLEGHEM-DEWEER,

Heer en Mevrouw Laurent DEWEER-VAN DER MIJNSBRUGGE,

Heer en Mevrouw Roger DEWEER-DEROOSE,

Mejuffer Hilde VAN MOORLEGHEM,

Mejuffers Ann en Sophie DEWEER,

Jonge Heer Philip DEWEER,

De families MERCHIERS, KOCHUYT, DEWEER en DESLOOVER,

**danken U hartelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en gebeden.**



IMPORTED FROM SPAIN

R. V. N.

49 D-2

