

'Uw naam staat geschreven in de palm  
van Gods hand' ((Jesaja 49)



Gedenken we dankbaar  
het leven en sterven van

DE HEER

## Omer NAESSENS

geboren te Nukerke op 20 november 1903 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 9 maart 1996,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

*Lid van Ziekenzorg Ronse*

Dank, aan allen die hem gedurende zijn  
leven genegen waren, aan allen die hem  
met de beste zorgen omringden, aan allen  
die nu samen met ons bidden opdat hij  
rusten mag in God.

De families NAESSENS en DE CATELLE.

Nonkel Omer was een zoon voor iedereen.  
Nimmer hebben wij hem horen klagen. Hij  
genoot van zijn rustige oude dag, samen met  
zijn hondje Fifi.

Ontelbare keren heeft hij feest gevierd met  
zijn familie. Bij alle gelegenheden hoorde hij  
er bij. Wij mogen terecht zeggen : hij hield de  
familie bij elkaar.

Toen hij 85 vierde keek hij uit naar 100.  
Hij zag steeds de toekomst blijmoedig in.  
Maar 6 maanden geleden viel de schaduw bin-  
nen. De gezondheid bleek toch niet meer zo  
goed. Bij het vertrek van Katia en Geert naar  
Guatemala had hij verdriet. Hij beseftte dat hij  
ze niet meer zou terugzien.

Er waren de goede zorgen, er trad een  
lichte verbetering in. Zo kon hij er weer bij  
zijn : bij de familie, bij ziekenzorg. Maar toch  
werd de opname in het ziekenhuis noodzake-  
lijk. Het werd zijn laatste reis.

Nonkel Omer, woorden schieten te kort  
om U te bedanken voor alles wat U voor de  
familie betekend hebt. Wij vergeten U niet en  
bidden voor U.

Dank U wel, goede familie, dank U wel,  
Armand, voor Uw zo trouwe dagelijkse hulp :  
dank U wel, Yvette, voor de jarenlange volge-  
houden dienstbaarheid.

O.-L.-Vr. van Wittentak, bid voor Omer.

