



BID VOOR DE ZIEL VAN
 de Heer Achiël, Leon NOTERMAN
 echtgenoot van
 Mevrouw Maria DE BLEEKER

Geboren te Etikhove de 18 oktober 1888 en aldaar overleden de 11 mei 1963, na ontvangen te hebben al de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

„Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn levensloop voleind, ik heb mijn geloof bewaard; voor de rest is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal toereiken”.

De overledene heeft de Heer gediend door zijn arbeid, die hij geleverd heeft voor zijn gezin; zo heeft hij de liefde van vrouw en kinderen verdiend en de achting van wie hem kenden. Zoals hij op God betrouwde, dat Deze zijn arbeid zou zegenen met zon en regen, zo heeft hij in Gods handen het einde van zijn leven gelegd. Vol geloof, kalm en gelaten heeft hij gewacht op de komst van zijn Heer, aan Wie hij vol betrouwen zou rekenschap geven over de ontvangten talenten.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en uw zorgen; blijft in liefde en genegenheid elkander steunen en toont mij verder uw liefde door uw gebed.

LATEN WIJ BIDDEN :

Ontsla, Heer, de ziel van uw dienaar LEON van alle band van schulden, opdat hij in de glorie der verrijzenis, ten leven gewekt moge opstaan samen met uw Heiligen en Uitverkorenen. Dit vragen wij U, om de verdiensten van Jezus, Uw Zoon, onze Heer. Amen.

- Mevrouw Achiël NOTERMAN-DE BLEEKER, *zijn echtgenote* ;
 De Heer en Mevrouw Marc NOTERMAN-POT ;
 Mejuffrouw Jeannine NOTERMAN ;
 De Heer en Mevrouw Frans NOTERMAN-VAN MALLEGHEM ;
 De Heer en Mevrouw Norbert NOTERMAN-ROMAN, *zijn kinderen* ;
 Mejuffrouw Rolande en Jongeheer Guy NOTERMAN ;
 Mejuffrouw Arlette NOTERMAN, *zijn kleinkinderen* ;
 De families NOTERMAN, DE BLEEKER, CAPON en VUYE.

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING
 IN ROUW EN GEBEEDEN



Ecce Homo