

De stilte bewaart mijn laatste wens :
wees goed voor elkaar.



Wij bidden vertrouwwol voor

De Heer Robert ONIJN

echtgenoot van Mevrouw Maria MARTENS

geboren te Ronse op 30 mei 1915 en er
godvruchtig overleden op 27 augustus 1991,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



Het grootste wat van een mens kan gezegd worden is niet dat hij grote dingen heeft gedaan, maar dat hij deed wat hij kon. Deze woorden zijn zeker van toepassing op Robert. In zijn beroepsleven was hij een plichtsbewuste, moedige werker. Op enkele maanden na vierde hij zijn gouden huwelijksjubileum : vijftig jaren van een goede band met zijn geliefde echtgenote, in lief en leed naast elkaar staan, stevige familiebanden, die verkwikking en ondersteuning brachten. Robert was een opgewekte man, die graag onder de mensen vertoefde. Wij zullen hem echt missen, nu hij niet meer onder ons is.

De laatste jaren zijn moeilijk geweest : een verzwakkende gezondheid, opname in het ziekenhuis,

bijstand van zijn echtgenote aan het ziekbed. Vertrouwwol en moedig heeft hij het kruis van de beproeving gedragen, in de voetsporen van Jezus, de lijdende Godszoon, op weg naar Kalvarie.

Goede echtgenote, heb duizendmaal dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Leef verder met een goede gedachtenis aan wat mooi en edel is geweest. God zal het U lonen.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, bid voor ons.

Mevrouw Robert ONIJN-MARTENS Maria,
zijn echtgenote;

De families ONIJN, VANBUTSELE, MARTENS,
VAN MOORLEGHEM en VANDERMEULEN,

**danken u van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.**



ROBERT ONIJN

* 30 - 05 - 1915

† 27 - 08 - 1991