

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».



Bid voor de ziel van de  
Heer

## Omer, Georges PAEME

echtgenoot van Mevrouw

**Agnès GRYPDONCK**

geboren te Maarke-Kerkem op 30 december 1914  
en schielijk overleden te Ronse,  
op 15 maart 1977,  
gezalfd met de H. Olie.

—  
Wat kunnen we doen ?

Bij dit plotse afsterven breekt onze mense-  
lijke kwetsbaarheid open, wij zuchten, en dragen  
onze pijn verder mee. Zo deed Jezus ook.

Toch bleef Hij op God betrouwen. Hij bad,  
en zelfs smeekte Hij zijn Heer en God, voor  
ons : « Heilige Vader, bewaar hen opdat ze  
één zijn gelijk wij. Ik wil dat, die Gij Mij ge-  
geven hebt, bij mij zouden zijn waar ik ben,  
opdat ze mijn heerlijkheid zien. Ik bid, opdat  
U liefde, waarmee Gij Mij bemind hebt, ook  
op hen moge rusten ». Jo 17.

Doen zoals Jezus, bidden, geeft troost en  
uitkomst, bied ons de mogelijkheid vol dankbaar-  
heid terug te denken aan het vele goede, het

hard werken en zorgen, en de genegenheid, van  
onze geliefde.

« Nu dit hart, dat zo van het leven en van  
de mensen heeft gehouden, stil gevallen is,  
bevelen wij, Heer God, Omer in uw handen.  
Wij geloven dat zijn naam geschreven staat in  
de palm van uw hand.

Wij bidden U : roep hem tot het leven in  
uw heerlijkheid, vergeef hem waar hij tekort in  
schoot, misdeed, schenk hem uw licht en uw  
vrede, en laat hem delen in uw onbegrensde  
vreugde. Door Christus, onze Heer. Amen ».

*Mevrouw Omer PAEME, geboren Agnès GRYPDONCK,*  
zijn echtgenote ;

*Heer en Mevrouw Maurice PAEME-BOTTELDOORN en*  
kinderen,

*Heer en Mevrouw Marc PAEME-VAN DAMME en kinderen*

*Heer en Mevrouw Robert PAEME-DEPREZ,*

*Heer en Mevrouw André PAEME-VAN POUCKE,*

*Heer en Mevrouw Luc AELVOET-PAEME en kind,*

zijn kinderen en kleinkinderen ;

*Mevrouw Henri PAEME-ROOS,*

zijn moeder ;

*De families PAEME-ROOS en*

**GRYPDONCK-BOTTELDOORN,**

*danken U van harte voor de blijken  
van genegenheid en gebed.*

---

Begravenissen R. Devos en Zoon, Ronse.

