

Een oude en gelukkige dag is de vrucht van een leven in plichtvervulling overgebracht ; en zijn zij eene voortreffelijke kroon, de jaren die den rechtveerdige leiden tot de verste levensgrenzen.

Sap. IV. Prov. VI



ZALIGE GEDACHTENIS VAN

MEVROUW

MARIA-VICTORINA PEDE

weduwe van

Mijnheer LEO - ZENO PEDE

lid van het genootschap der **H. Barbara**

geboren te Ste Maria-Hoorebeke

den 23 November 1842 en er godvruchtig overleden

den 12 Februari 1931

versterkt door de H. Sacramenten der Stervende n

Dit is de roem, de getuigenis van ons geweten dat wij in de eenvoudigheid des herten en in de oprechtheid Gods gewandeld hebben.

De overledene was eene godvruchtige vrouw, die tot stichting van hare omgeving zeer nauwkeurig hare christelijke plichten volbracht ; eene zorgvuldige moeder die de belangen van haar gezin in prijsbare wijsheid ter harte nam ; en door leer en leven haar kinderental de baan aanwees van eer en deugd.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen dat uw hert mijne voorschriften beware. Beoefent de barmhertigheid, vertrouwt op God uit ganscher herte, denkt aan Hem op al uw wegen, en Hij zal uwe schreden geleiden. Vaartwel tot in den Hemel ; en gij allen mijne Familieleden en Kennissen, blijft mij bij uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

O GOEDE EN ALLERBARMHARTIGSTE JEZUS, aanzie mij hier voor uwte voeten nedergeknield. Ik bid en smeek U uit het vurigste mijner ziel van in mijn hart levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde te printen als ookeen waar leedwezen over mijne zonden en het vast voornemen van mij te beteren, ter zelve tijd aanschouw ik in mijn eigen met diepe aandoening en groote droefheid Uwe vijf wonden terwijl ik voor mijne oogen houde, o goede Jezus hetgeen U reeds de profeet David van U zelve deed zeggen: **ZIJ HEBBEN MIJNE HANDEN EN VOETEN DOORBOORD EN ALMIJNE BEENDEREN GETELD.** (Ps 21. v 17 en 18)

Volle afdrukt mits de gewone voorwaarden voor diegenen die dit gebed voor een beeld van den gekruisigden Jezus zullen bidden met gevoelens van gods vrucht en leedwezen.



O MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID !

(100 dagen afdrukt)

ZOET HERT VAN JEZUS, WEES MIJNE LIEFDE!

(100 dagen afdrukt)