



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **Marc, Robert POT**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARTHA DE CONINCK**

geboren te Maarke-Kerkem op 21 oktober 1905  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 31 december 1981,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Elk mens is enig op deze wereld.

De ene laat bij zijn heengaan een grotere leemte dan de andere. Niet naar de mate van zijn rijkdom of verstand, maar naar de mate van zijn hart.

Aldus zal onze dierbare overledene een niet te vullen leemte achterlaten omdat hij gewoon een ingoed mens was. Hij leefde zijn leven enkel voor zijn kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden.

De smart bij dit heengaan is dan ook zeer groot. Maar zal de herinnering aan Robert niet enkel pijnlijk zijn, zij moet ons tevens de moed geven om zelf even goed te zijn, even schoon te leven.

Dierbare kinderen, heb dank voor de vele schone dagen waarmee gij mijn leven verrijkt hebt, vooral uw zorgende liefde tijdens de goede en slechte dagen; moge God er U voor vergoeden.

Bemide kleinkinderen en familie, oprechte dank voor uw grenzeloze toewijding, uw liefde, geduld en goede zorgen. Moge het geluk uw aandeel zijn, en vergeet mij niet.

Mw Marc, Robert POT, geboren Martha  
DE CONINCK,  
Hr en Mw André SCURBECO-POT,  
Hr en Mw Germain VAN MOORLEGHEM-POT  
en kinderen,  
Hr en Mw Romain POT-DEBUYSSCHER,  
Jongeheer Adrien POT,  
Hr en Mw Etienne SCHIETTECATE-POT  
en kinderen,  
Hr en Mw Marc POT-DE WAMBERSIE en kind,  
De families POT, CARIJN, DE CONINCK en  
ROUSSEAU,

**danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

---

Begraaf. R. Devos en Zoon, Groeneweg 1, Ronse



Ik ben het licht  
van de wereld.