

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

Elza RESTIAENS

weduwe van de heer Georges AELVOET

geboren te Nukerke op 16 november 1926
en overleden in het Woon- en Zorgcentrum
"De Samaritaan" te Nukerke op 3 september 2017,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
danken u van harte voor uw aanwezigheid,
voor uw woorden van troost en voor uw blijken van medeleven.

De namis wordt opgedragen
op zondag 1 oktober 2017 om 9.30 uur
in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, Nukerkeplein, te Nukerke.

Eenvoud,
aanwezig op de achtergrond
in bezig zijn en zorgen voor,
en bezorgd ook
om het reilen en het zeilen van je
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Eenvoud,
geen grote woorden
maar blij om wat met eigen handen
werd opgebouwd,
genietend van heel kleine dingen
en fier op je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De familie
was je uitgelezen plek
om de hemel waar te maken,
hier en nu.
Zo was jij ma,
één en al jezelf gegeven
opdat wij mogen leven.
Rust nu maar voorgoed,
samen met pa,
in volkomen vrede.
Wij doen verder
wat jij in ons begonnen bent!



buromac