



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Yvette Roos

weduwe van de Heer Gerard VERSLUYS

geboren te Ronse op 26 juli 1944
en er godvruchtig overleden op 6 oktober 2018,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten
en het H. Oliesel.

Wij zijn er naar toegegroeid.
Desondanks is het afscheid nemen voor ons moeilijk.
Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Sterk was zij in haar strijd tegen de ziekte.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan
in het bijzijn van haar familie.

De strijd is gestreden, jouw pijn is voorbij.
We probeerden je te helpen,
maar we stonden er zo machteloos bij.
Je vechtlust was enorm, je werd alleen zo moe.
Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk en
ontzettend veel liefde gegeven.
Bedankt, ma.
Het ga je goed hierboven, oma.

Hendrik en Patricia VERSLUYS-LEPEZ,
Lien VERSLUYS,
Lotte VERSLUYS,
Erwin en Trees VERSLUYS-BROUCK,
Maaïke VERSLUYS, haar kinderen en kleinkinderen;

Gilbert (†) en Maria ROOS-VANDEWALLE, haar moeder,

De families ROOS-VANDEWALLE en VERSLUYS-VEYS,

danken u van harte voor uw aanwezigheid
voor uw woorden van troost
voor uw bliken van medeleven.

