

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop!

† BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

EDMOND-JOSEPH ROUSSEAU

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ODILE WILLEMS,

geboren te Etikhove, de 21 mei 1880 en godvruchtig overleden te Nukerke, de 16 december 1957, gesterkt door het H. Oliesel.

Hij was erelid van de Bond van het H. Hart.

Voor de duurzame overledene kwam de dood niet als een dief in de nacht, want hij was er steeds op voorbereid en wachtte haar op als een welkome gast die hem, op het ogenblik door Gods Voorzienigheid bepaald, zou binnenleiden in de Hemel.

Hij was een man van diep geloof, van trouwe plichtsvervulling, minzaam in den omgang, begrijpend en steeds klaar op alles met een kwinkslag te antwoorden. Zolang hij kon kwam hij naar de kerk en hij hield van de luister van Gods Huis : om dit alles zal God hem zeker reeds beloond hebben.

Mijn duurzame Vrouw, Kinderen en Kleinkinderen troost U met de gedachte dat we niet voor eeuwig gescheiden zijn : ik heb getracht U door mijn voorbeeld voor te gaan... Bidt voor mij samen met de Vrienden en Kennissen opdat God mij genadig weze. Eens zien we mekaar terug, en dan voor eeuwig bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.-L. Vrouw, hulp der kristenen, bid voor hem.

Lievyns-Rousseau.



Mevrouw Edmond ROUSSEAU, geboren Marie-Odile WILLEMS,

Mijnheer en Mevrouw Marcel ROUSSEAU-MAES,

Mijnheer Georges ROUSSEAU,

Mijnheer en Mevrouw Georges HENRIST-ROUSSEAU,

Mejuffer Anny ROUSSEAU,

Mijnheer Etienne HENRIST,

De familiën ROUSSEAU, VERPOEST, WILLEMS en PROVOST,

danken U hartelijk voor uw welwillende deelneming en godvruchtige gebeden.



RVN 632

*ECCE MATER TUA!
ET EX ILLA HORA ACCEPIT
E.A.M. DISCIPULUS IN SUA*

(Joh. XIX 27)



Niezabytowsky pinxit

RVN 630

*PATER... NON MEA VOLUNTAS,
SED TUA FIAT*

Luc XXII 42¹