



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# MARTHA THEVISSEN

echtgenote van de Heer

MICHEL DE ROOSE

Zij was geboren te Etikhove de 9 december 1897 en overleed er plots de 4 februari 1973, voorzien van de Genademiddelen van onze H. Moeder de Kerk „in extremis“.

Lid van de Boerinnengilde.

3 Februari 1973 : feestelijk gelui voor de viering van het gouden huwelijksjubileum van Martha en Michel.

4 Februari 1973 : doodsgelui voor Martha die zo plots werd weggerukt, uit de kring van familie en vrienden. De Heer heeft ons verwittigd dat wij steeds klaar moeten zijn om rekenschap te geven, want Hij kan komen als een dief in de nacht. Martha kon terugblikken op een rijkgevuld leven, in dienst van en in liefde voor haar man en kinderen, een leven dat geleid werd door een echt kristelijke zin. Het is dan ook niet te verwonderen dat zij op de handen werd gedragen door man, kinderen en kleinkinderen, en graag gezien door vele vrienden en kennissen.

Zij is dan ook gestorven in een huis dat vol stond met bloemen en sterplanten.... de vorige dag aangeboden.

Dierbare echtgenoot en kinderen, de slag is dubbel hard, na de vele wensen voor een lang en gelukkig leven die ons werden toegestuurd. Hebt dank om uw genegenheid, die mij zo gelukkig heeft gemaakt. Beste kinderen en kleinkinderen, weest de troost voor vader. Laten wij allen één blijven in de Gemeenschap van de Heiligen.

De Heer Michel DE ROOSE,

haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Marcel DE ROOSE-MEJOR en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Roger DELBARRE-DE ROOSE en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Daniël DE ROOSE-LIEVYNS en kind,  
De Heer en Mevrouw Raphaël DE ROOSE-ROOSE en kind,  
Mejuffrouw Arabelle DE ROOSE,  
De Heer en Mevrouw Abel DE ROOSE-VAN DEN BERGHE en kinderen,

De Heer Noël DE ROOSE, haar kinderen en kleinkinderen ;

De families DE ROOSE, THEVISSEN, WALLEZ, LAUWERIER ;

danken U van harte voor Uw blijken van deelneming in rouw en gebeden.

