

*"Het ware Licht, dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld"
uit Joh. 1*



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Zuster Marie-Pierre

ELISABETH VAN HEDDEGEM

van de zusters Bernardinnen
Cisterciënzerinnen van Oudenaarde.

Zij werd op 29 maart 1916 te Maarke-Kerkem geboren.

Zij stelde haar leven in dienst van de Kerk
door de kloostergeloften op 9 april 1948.

Zij overleed te Oudenaarde op 24 december 2001,
gesterkt door de ziekenzalving en de pauselijke zegen.

De zusters BERNARDINNEN
De families VAN HEDDEGEM en POT
danken U van harte voor uw gebed en meelevens.

Op de vooravond van Kerstdag, feest van Gods menslievendheid, is zuster Marie-Pierre opgenomen in Gods stille vrede, in Zijn licht van eeuwig leven.

Wij zijn God dankbaar voor zuster Marie-Pierre die zo dicht bij het leven van mensen stond.

Met welk een minzame tederheid en vreugde heeft zij talloze moeders omringd bij de geboorte van nieuw leven.

Hoe groot was haar zorgende aandacht voor haar medezusters, voor haar broer Georges en voor gans haar familie.

Hoeveel weldoende bezoeken bracht zij aan zieken. Gods menslievendheid vond in haar broze hart ruimte om te leven.

Blij met wie gelukkig was en droef met wie lijdend droeg is zij gelovig en hoopvol de mens nabij geweest. Ook tijdens haar ziek-zijn ging haar milde aandacht naar de anderen en ze was dankbaar voor elk gebaar van genegenheid of hulp.

In de trouw aan het religieus leven in gemeenschap, in de trouw aan het gebed en in het luisteren naar het Woord van God, heeft zij de sterkte gevonden om mens voor de mensen te zijn, heeft zij bezieling gevonden voor zoveel onvermoeibare inzet, voor zoveel warm-menselijk onthaal.

Nu zij de God-Mens, het Kind van vrede, mag ontmoeten, dragen wij haar dankbaar verder in onze herinnering en loven wij God omdat Hij kleine mensen groot maakt.

