



VRROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

MAURICE VANDERMEULEN

weduwnaar van Mevrouw

ALICE SCHIETECATTE

geboren te Zulzeke op 14 november 1904
en godvruchtig overleden te Ronse
op 16 oktober 1984,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Wij willen vooral dankbaar zijn om vader die een voorbeeld is geweest van gezinsgeluk, arbeidsvreugde en liefde om de natuur, de dieren en de mensen, vooral zijn kinderen en kleinkinderen.

Hij was rijkelijk bedeed met lichamelijke kracht, en noeste arbeid heeft hem getekend. De moderne tijd was voor hem nog niet de beste tijd; zijn geest, zijn persoon, zijn leven bleef verknocht aan vroeger en die tijd was goed geweest, gelukkig.

Vader was een gelovig man. Door weer en wind in eucharistie en kristelijk leven, trouw aan God en de H. Kerk. Zolang hij kon was dit hem heilig. Hij zal dan ook naast moeder de vreugde ontvangen van diegenen die de goede strijd hebben gestreden, die met inzet de wedloop hebben voleind.

Dank aan allen die vader en moeder met zoveel goedheid en liefde hebben omringd. Mijn kinderen en kleinkinderen, dank om de thuis, de genegenheid en de dagelijkse vriendschap.

Alles is volbracht. Uw wil geschiede, Vader! Wij bidden opdat alles waarin hij groot is geweest, tot ons mag blijven spreken.

Hr en Mw René MESSIAEN-VANDERMEULEN,
Hr en Mw Georges VANDERMEULEN-
DESLOOVERE,
Hr en Mw Gaston VANDERMEULEN-DEWOLF,
Hr en Mw Eddy YSEBAERT-VANDERMEULEN en
kind,
Jonge Heren Stefaan en Erik VANDERMEULEN,
Mejuffer Krista VANDERMEULEN,
Hr en Mw Martial GEENENS-VANDERMEULEN en
kind,
Jonge Heren Filip en Pascal VANDERMEULEN,
De families VANDERMEULEN-VAN MOORLEGHEM
en SCHIETECATTE-MEERPOEL,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers, Ronse

