



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Julia VERHOOST

weduwe van de Heer François ROMMENS

geboren te Ruien op 3 maart 1905
en godvruchtig overleden te Ronse op 19 mei 2007.

Met dank aan : Dokter Jan Gevaert.
Het personeel van het Rusthuis en het
R.V.T. De Linde te Ronse.

De familie dankt U voor de blijken van medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de St.-Corneliuskerk
te Ruien, op zondag 17 juni 2007 om 10.30 uur.

Haar ogen kijken ons niet meer aan,
haar arm zwaait ons niet meer uit,
zij is nu van ons heengegaan.
Ook al zien we haar niet meer,
haar stem horen wij, steeds weer.
Voor haar nooit meer zorg en pijn,
zij blijft in onze gedachten,
zij zal voor altijd bij ons zijn.

*Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Dag, mémé.*



Sixtus 2B