



Liefdevolle herinnering aan

DE HEER

## Gerard VERSLUYS

**echtgenoot van Mevrouw Yvette ROOS**

geboren te Avelgem op 27 mei 1936 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 13 april 2004,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Het zo plotse en onverwachte heengaan van vader en bompas doet ons stil worden.

Een zorg misschien, maar toch ook een bron van niet aflatende inzet voor zijn geliefde vrouw en familie. Meer dan 20 jaar heeft hij ingestaan voor de verzorging van zijn zieke vrouw.

Zijn geluk vond hij bij zijn geliefde kleinkind Lien, waar hij zielsveel van hield.

Verbonden met het land, dat stuk schepping dat hij van de Vader in handen had gekregen, leefde hij met en voor de natuur om ze te bewerken en vruchten te laten voortbrengen die hij zo graag deelde met zijn kinderen.

Liefste Yvette, kinderen en kleinkind, mijn heengaan was zo plots. We kregen niet eens de tijd om afscheid te nemen. Mijn dank voor de vele jaren dat we gelukkig samen zijn geweest. Houdt mijn herinnering levendig in uw hart. Tot weerziens bij de Heer.

Dag lieve bompas Gerard, ik hou van jou. Jij hield van mij. De tijd die we samen hadden ging veel te snel voorbij.

Yvette ROOS, *zijn echtgenote;*

Hendrik en Patricia VERSLUYS-LEPEZ en Lien,  
Erwin en Sofie VERSLUYS-RATEAU,

*zijn kinderen en kleinkind:*

Gilbert † en Maria ROOS-VANDEWALLE,  
*zijn schoonmoeder;*

De families  
VERSLUYS-VEYS en ROOS-VANDEWALLE,

**danken u van harte voor uw oprecht  
medeleven. Uw gebed en aanwezigheid  
waren voor ons een echte troost.**

