

UW WIL GESCHIEDE !



Bid voor de Zielerust

van Mevrouw

Marie-Odile WILLEMS

weduwe van Mijnheer

Joseph ROUSSEAU

geboren te Maarke-Kerkem, de 5 juni 1885 en godvruchtig overleden te Nukerke, de 26 januari 1960, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven door de dood wel veranderd, maar niet weggenomen en als het huis van dit aardse verblijf wordt gesloopt, is hun in de hemel een eeuwige woonplaats voorbereid.

Wat een grote genade van zich op die grote gebeurtenis te kunnen voorbereiden en in vriendschap met God de eeuwigheid binnen te gaan.

Mijn kinderen en bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden opdat God mij genadig weze. Bij Hem alleen is troost en rust te vinden. Leef als zijn kinderen opdat wij ons allen mogen terugvinden bij Hem.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw hulp der kristenen bid voor haar.

Mastin, Ronse

Mijnheer en Mevrouw Marcel ROUSSEAU-MAES,
Mijnheer Georges ROUSSEAU,

Mijnheer en Mevrouw Georges HENRIST-ROUSSEAU,

Mejuffer Anny ROUSSEAU

Mijnheer Etienne HENRIST,

haar kinderen en kleinkinderen,

De familiën WILLEMS, PROVOST, ROUSSEAU
en VERPOEST,

danken U van harte om de blijken
van genegenheid en gebed.



RVN 315



RVN 313